



Raard ..De Pike pôle..

Het dorpshuis “de nije pôle”.

In de oorlogstijd kon je aan de ligging van de grond waarop het dorpshuis werd gebouwd zien, waar de rand van de Raarder terp zich had bevonden. Tegen de weg nog hoog en aflopend in noordelijke richting.

We noemden het “Pieteromsleegje” eigenaar was Pieter Talsma, die we pieterom noemden. Aan de modderweg naar spriens lag “de pike pôle” drie arbeiders woningen onder een dak, deze zijn in de 60^{er} jaren afgebroken.

Toch waren deze woningen gebruikt om grote gezinnen onderdak te bieden, wel eens 30 personen tegelijk.

In 1989 werd op het ondertussen opgehoogde terrein van “Pieteromsleegje” het dorpshuis gebouwd met als naam “de nije pôle”.